

Via den 12-11 1922

Kära lilla Ellen¹⁾, må gått!

Tack för kortbrevet som vi bekom från dig. Roligt att se det du inte glömt bort oss här i Via. o du har nog inte varit glömd av oss heller, men det har varit så att vi väntat brev från dig först när vi trott att vi skrifvet (hur det sen är). Men om så är att vi varit dig skyldiga brev, så ska du vara snäll och förlåta försummelsen, för vår tid har på sistone varit så upptagen så vi har haft fullt upp. Först i Oktober hade vi Sanna marken som vi besökte, sen börja vi med att täcka om uthustaken, hade göra med det en vecka sen räckte det till för mor²⁾ att vara vid Sanna tills de flyttat (Karl³⁾ o Em.⁴⁾ förstås) derifrån. Om du inte hört af någon förut, så kan jag tala om att Em fått sig en flicka⁵⁾ igen, som föddes den sistlidne 23 medan de vore kvar vid Sanna, men nu är hon och flickorna här hos oss medan pappan har flyttat till Pålsboda igen och öppnat en ny bilstation der, och taget lägenhet. Bara han kan få dem friska och krya hem till sig, hvilket vi väl ska hoppas fastän det tycks gå sakta, men hon tycks ju bli litet kryare för var dag nu, i dag såg jag hon satt i soffan när mor kamma henne. Hon sjukna ju om bara hon kom hit, då hon flytta från Sanna den 2dra inev. Det var väl förmycket för hennes krafter som var så nedsatta genom stor blodförlust vid förlossningen, att resa hit fast hon fick åka i hans nya bil, men hon var ju oppe dagen förut litet det kanske gorde det mästa. Du må tro hon varit riktigt dålig, natten till förra söndagen hade vi barnmorskan här sen på söndag f.m ringde vi till Kalle och han kom sen fram på dagen med dokt. Nilsson från Örebro, sen körde han honom till Örebro igen och var tillbaka till Via igen till kl 3, kl 7 måndamorrön reste han till Pålsboda igen. I torsdags e.m kom Anna⁶⁾ hem och var kvar till andra dagen, hennes pojkar hosta mycket annars var de krya af sig. Den 1sta skjutsa Kalle mor till Karlskoga, Erik⁷⁾ har ju flyttat, de har 2 rum och kök nu så de ska försöka få inneboende, så mor har köpt och jort sängkläder åt dem som de hade med sig sen följde Erik med hit och hjälpte Karl flytta de togo sakerna på tåget, sen var Erik med hit på doctorskutsen, och så fick han sällskap med Oskar⁸⁾ hem, han kom på lördan. Ja nu har jag pratat så mycket med dig så jag ska väl lämna litet åt mor om hon har något att skriva om. Från Sven⁹⁾ har vi ej fått nåt brev på länge, han är skyldig oss för 2 brev, men han har väl många andra att skriva till. Det är väl knappast troligt att mor får tid skriva nåt i morgon, för lillpågan Ingrid¹⁰⁾ är vaken lika fort som mormor å då är ej gott för henne att skriva, o brevet ska vi försöka få med postskjutsen ½ 9. o så få vi plöjare i morgon. Många kära helsn från oss alla stora och små till dig. Huru länge Em. o flickorna bli kvar här är ej gott att säga nu men nu ska de väl inte resa härifrån förän hon blir riktigt frisk och stark.

Troligen är brevet skrivet av Ellens mor, Anna Andersdotter 1861-1923.

* Syskon

1) Ellen Eriksson * 1892-1949

2) Anna Kristina Andersdotter 1834-? Om det är hon, är hon 88 år när brevet skrivs.

3) Karl Pettersson 1887-1983. Gift med Emma.

4) Emma Eriksson * 1894-1934. Gift med Karl.

5) Ellen Pettersson 23/10 1922-1998. Dotter till Karl o Emma.

6) Anna Eriksson * 1888-1964. Gift med Oskar.

7) Erik Eriksson * 1889-1969

8) Oskar Adolfsson 1881-1964. Gift med Anna.

9) Sven Eriksson * 1897-1976

10) Ingrid Pettersson 1920-2009. Dotter till Karl o Emma.