

Agne lär känna sina rötter när han släktforskar

"För 500 år sedan kanske min förfader gick där jag går nu – det ger en känsla av att vara hemma"

KARLSKOGA

Agne Adolfsson har sina rötter djupt i Karlskogas leriga mylla. Han är femtonde generationen efter en viss Johan, som bodde i Brickegården på 1500-talet.

– Kanske gick han omkring på Flottnäset för 500 år sedan, på samma ställen där jag går idag...

Tänkarna svindlar. 500 år är en lång tid.

– Det ger en känsla av att vara hemma, säger Agne.

– Idag är historien viktigare än nånsin för att försöka förstå varför saker händer, som krigen på Balkan till exempel, säger Agne. – Man är ju ett resultat av något, som man sedan för vidare. Men det viktiga är egentligen inte om man kommer från arbetarklassen eller societeten, det viktiga är vad man gör av sitt liv!

Nyfiken på foton

Självt började han intressera sig för sin bakgrund för så där 15 år sedan när han fick några fotoalbum som tillhört hans mormors mor.

– Jag började fundera på vilka personerna var, vad de hade jobbat med, hur många barn de hade haft. Och då är man snart inne på släktforskning.

Dessutom tänkte Agne att det kunde finnas fler i släkten som var intresserad av bilderna. Så han

gjorde en hemsida med foton där han fyllde på med olika uppgifter som han träffade på.

Idag har han 400-500 personer på sin hemsida. Och ännu fler hemma.

Någon släktforskarare vill han dock inte kalla sig.

– Jag är inte den som sitter och letar hela dagarna bland mikrofilmer och arkiv. Jag har mest dokumenterat sådant som andra berättat för mig, antingen släktingar eller kontakter jag fått bland annat via släktforskningsidor på internet.

– Folk är väldigt öppna och glada att man är intresserad och delar gärna med sig.

Bönder och bergsmän

Att hitta tillbaka i släktens vindlingar, både på den egna och hustruns sida, har inneburit en hel del detektivarbete.



– Min frus föräldrar kom till Sverige från före detta Östryskland och visste inte så mycket om sina rötter. Men i våras fick jag träff på en släktforskningsida och hittade ett 25-tal namn på tyska "gubbar och gummor" från

början av 1700-talet och framåt.

Den egna släkten har varit lättare att spåra. På 1600-talet blev det ju lag på folkbokföring, men redan tidigare fanns det präster som av eget intresse skrev ner giftermål, födselar och dödsfall. Längre tillbaka är tingsprotokollen en informationskälla.

– En av mina äldsta förfäder, Håkan Jonsson Werme, hittades i en sakörelängd från 1581. Han hade tjuvskjutit en älg.

Annars är Johan, som troligen var född runt 1510, den äldsta släkting Agne hittat. Johan bodde i Brickegården och var gift med en flicka från Fjugesta.

De flesta i Agnes släkt har varit bönder och bergsmän. Pappans släkt kommer från trakterna kring Mullhyttan och namnet Adolfsson har Agne från sin farfars farfar, som hette Adolf Johansson. Han dog 1917 och hans son Oskar Adolfsson, som bodde i Degerfors, var alltså Agnes farfars far.

På moderner härstammar Agne från Brickegården och Utterback.

Mormors morfars morfar

I varje släkt finns några personer vars historia är lite extra spännande. Agne tycker att han har två sådana i sin familj. Dels Erik Eriksson, som 1908 tog båten till Winnipeg i Kanada. Ett enda brev skrev han hem, sedan tappade man kontakten. Vad hände honom?

En annan är Erik Persson, som föddes i Vårsjötorp 1806 och gifte sig med Maria från Västra Björntjärn på Villingsbergs skjutfält. Därifrån tog han namnet Björn-stål. Paret fick tre barn och flyttade så småningom till Abborrtjärn.

Erik Björn-stål var en företagssam person. Han var delägare i hyttan i Immetorp och tillverkade trefötter av olika storlek som han sedan reste och sålde i Östergötland och Västergötland. Han var ledamot av sockennämnden, brandrotmästare, hade aktier och obligationer, satsade 100 riksdaler i ett hotell i Örebro – han var helt enkelt en välbeställd person.

Inhandlade silkeskläder

Faktiskt på välbeställd att han tog med sig sex personer från Abborrtjärn på en resa till Stockholm 1857 och där inhandlade två svarta silkeskläder samt en diamant för nio riksdaler. Han byggde också väg till Abborrtjärn.

– Och så gick han väldigt



RÖTTER ÄR VIKTIGA, att veta varifrån man kommer. – Det känns lite speciellt att veta att mina förfäder har brukat jorden här i många hundra år.

Bilder: ANDREAS CARLSSON



MORFAR RIKARD JOHANSSON var duktig i trädgårdsskötsel och mat. Men i sång fick han "icke fullt godkänt" i betyget från Villingsbergs skola 1921.



BÖNDER OCH BERGSMÄN finns i Agnes släkt, som funnits i Karlskoga med omnejd sedan 1500-talet. Mormor Matilda Steinhorn var av bonde-släkt från Utterback.



BLICK FÖR HISTORIEN. Hittills har Agne cirka 700 personer med anknytning till sitt och hustruns släkträd – en gåva till döttrarna den dag de blir intresserade av sin historia.



GAMLA FOTON väckte Agne Adolfssons intresse för släktens historia. – För mig känns det viktigt att berätta om de gamla i ord och bild, då lever de vidare.

Margareta Dahlberg
0586/363 93
margareta.dahlberg@karlskoga-kuriren.se